



## Interview met Gina van Gorp – Herenboeren Goedentijd



### 1. Hoe ben je op deze Herenboerderij terecht gekomen?

Van begin af aan heb ik de opbouw van onze Herenboerderij met hart en ziel gevolgd. Het was een bijzondere reis met pieken en dalen. De boerderij waar Herenboeren Goedentijd is gevestigd is mijn ouderlijk huis, waar mijn wortels diep zitten. Ik was er al werkzaam voordat het een Herenboerderij werd, en de liefde voor de natuur, mens, dier en land stonden er al centraal. Het voelde voor mij een beetje alsof ik bij de inboedel hoorde, zoals ook de mooie koeien, het land en de machines. Vanaf de eerste dag heb ik vrijwillig de zorg voor de dieren en de berekening op mij genomen. Het tweede jaar ben ik in dienst gekomen bij Herenboeren en dat voelt als een kers op de taart. Werken als Herenboer is een mooie uitdaging: met een minimum aan machines en middelen toch een goede oogst realiseren. Want de leden willen graag een goed gevulde tas met producten ontvangen.

### 2. Hoe is het om Herenboer te zijn?

Het werk is heel divers, omdat de boerderij kassen, tuinbouw, een boomgaard én vee heeft (varkens, koeien en kippen). Daardoor hebben we vele handen nodig van actieve leden om het werk gedaan te krijgen. Het is een uitdaging voor de Herenboerenboeren om deze actieve leden te verwerven en te behouden. Het is plezierig om te zien dat er vaak vriendschappen ontstaan onder de actieve leden. Veel leden ervaren het werken op het land als een soort mindfulness.

### 3. Wat is de meerwaarde van een Herenboerderij?

Ik vind het belangrijk aan een Herenboerderij dat de leden de gelegenheid krijgen om meer gevoel te krijgen bij hoeveel invloed de natuur heeft, zoals de afhankelijkheid van het weer en de seizoenen. De natuur zorgt ervoor dat we gezonde gewassen produceren en dat de dieren op de boerderij gezond zijn. Als je de aarde goed verzorgt, geeft die je veel geschenken. Dat besef leert je respect te hebben voor de natuur. Ook is het bijzonder om te zien hoeveel verbondenheid er op de Herenboerderij is. Samen vormen we en stipje aan de horizon waar mensen over praten en naar toe kunnen gaan, ieder in zijn/haar eigen waarde.